



*Zo plotseling ben je van ons heengegaan,  
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.  
Wat in onze herinnering blijft, is je lach.  
Je genoot van het leven.  
Bedankt voor alle liefde die je ons hebt gegeven.*

Veel mensen kenden hem als 'Mijnheer Degans',  
maar nog meer kenden hem als 'den John'.

Hij was een echte 'selfmade man'  
die er vanaf zijn 18<sup>e</sup> jaar alleen voor ging.

Door zijn enthousiasme en levenslust  
trok hij anderen om zich heen mee.

De laatste jaren was dit door fysieke ongemakken  
ietwat minder geworden,  
maar wanneer hij vol trots en bewondering  
over "zijn Bobby" sprak, kwam dit terug.

Wij zijn dankbaar dat wij  
deel mochten uitmaken van zijn rijk gevuld leven.

John, rust nu in vrede.

*Een man om op te bouwen  
een man die je alles gunt  
een man om te vertrouwen  
een man bij wie je huilen kunt  
een man die je steunt  
al was het nog zo zwaar.  
Zo'n man was John  
hij stond altijd voor ons klaar.*

De heer  
**John Degans**

geboren te Ukkel op 25 april 1930  
overleden te Leuven op 20 juli 2020

Lid van OKRA en GAIA

Pieter Van Roey  
Boby Van Roey en vriend Yorn Hoogendoorn  
(+) Herman Degans, kinderen en kleinkinderen  
Erik en Lieve Degans – Symons, kinderen en kleinkinderen

De families Degans, Van Roey, Stevens en Noppen.  
*Met dank aan de verpleging van het Wit-Gele Kruis.*

Gezien de omstandigheden  
zullen de afscheidsplichtigheid en de asverstrooiing  
intieme kring plaatsvinden.

