



### *Afscheid*

De dingen van het leven  
zijn licht of zwaar gegaan  
als een prieel van bloemen  
bedauwd met menig traan.

Nu vouw ik mijn handen samen:  
voor immer vallen mijn ogen toe.

Ze waren van 't harde strijden,  
van 't angstig wachten toch zo moe.

Maar als ik 't leed van anderen  
vol liefde heb verstaan,  
dan mag ik vol verrukking  
in 't eeuwig licht naar God toegaan.



DANK VOOR DE VRIENDSCHAP

**Churl Soo Kim**

geboren te Seoul op 23 februari 1947  
overleden te Leuven op 12 januari 2018