

*Als mensen waarvan we houden weggaan,  
verlaten ze ons nooit echt,  
ze blijven in ons hart, waar we ook zijn.*



Mevrouw  
**Irene Klaasen**

weduwe van Wim Boeijen

geboren te Elsene  
op 29 oktober 1939  
overleden te Leuven  
op 8 augustus 2020

Volgens de wens van Irene  
zullen de crematie en de asbestemming  
in strikte familiekring plaatsvinden

Dit melden u:

Maarten Boeijen  
Vincent Boeijen  
Walter Boeijen en vriendin Isaura

haar kinderen

Tonny Klaasen,  
kinderen en kleinkinderen

haar zus, neven en nichten

De families Klaasen, Boeijen, Klaasen, Hazes en Oojens.

*De familie dankt u voor uw medeleven.*