

*Praten helpt,
zeggen ze.
Maar zij weten niet,
hoe ik verdrink in verdriet.*

*Niets opkroppen,
of verbergen.
Maar geef toe,
ooit word je het vechten moe.*

De Heer
Erik Schollen

papa van Mathias, Thomas, Anke en Kim

geboren te Leuven op 21 februari 1968
onverwachts overleden te Tienen op 20 juni 2018

Volgens de wens van Erik
zullen de crematie en de asbestemming
in strikte familiekring plaatsvinden.

U kan Erik een laatste groet brengen
in het funerarium Van Roey,
Stationsstraat 42 in Veltem (Herent)
op **woensdag 27 juni 2018**
van **19 uur tot 19.30 uur**.

Dit melden u:

Mathias Schollen,
Thomas Schollen en Silke Vanderlinden,
Anke Schollen,
Kim Schollen,

zijn kinderen

Lieve Schuerman,

mama van zijn kinderen

Ferdinand en Paula Schollen – Vandoren,

zijn ouders

Luc en Karine Fierens – Schollen,
Liesbeth Fierens en Glenn Hansen,
Dorien Fierens,

zijn zus, schoonbroer, neef en nichten

Zijn ooms, tantes, neven en nichten.

De families Schollen, Vandoren en Schuerman.

Geen bloemen of kransen.

